

In de lens gevangen

De natuur, dieren, mens en stad

Mijn naam is Minou en met mijn camera in de hand ben ik altijd op naar bijzondere plekken en kleuren. Mijn passie voor de natuur maar ook voor reizen, met name Cuba, leg ik op een zo kleurrijk mogelijke manier vast.



Met mijn camera in de hand ben ik altijd op zoek naar bijzondere plekken en kleuren. Mijn passie voor de natuur, maar ook voor reizen, met name naar Cuba, leg ik op een zo kleurrijk mogelijke manier vast.

Ik pakte mijn eerste camera op toen ik 15 jaar was: een analoge (Russische) Zenit E. In

die tijd struinde ik al diverse plekken af om te fotograferen, voornamelijk in Amsterdam waar ik toentertijd woonde.

Na jaren niet meer met mijn camera op stap te zijn geweest, besloot ik in 2010 om mijn passie weer op te pakken. Na enkele opleidingen op het gebied van fotografie, mag ik mij nu allround fotograaf noemen. Portretten, bruiloften, reis- en natuurfotografie, interieurs en ook De Oude Keuken, niets is mij te gek. Elke keer ga ik de uitdaging aan om alles zo mooi en kleurrijk mogelijk te vangen.

Ik draag mijn kunde graag over aan anderen. Daarom geef ik cursussen voor beginnende fotografen, waarin ik ze wil motiveren hun camera te leren kennen en tot mooie resultaten te komen. Naast het bijbrengen van de technische aspecten, ligt mijn focus op wat ik het belangrijkste onderdeel van de fotografie vind: de compositie.

Voordat ik een foto neem, visualiseer ik eerst het plaatje in mijn hoofd en daarna probeer ik mijn hersenspindel van de situatie ook echt vast te leggen. Fotografie vereist kijken, kijken en nog eens kijken. Met daarnaast een vleugje geduld.

Mijn grootste hobby's zijn wandelen in de natuur en reizen naar Cuba. Het eerste is iets gemakkelijker te realiseren dan het tweede. Ik wandel eigenlijk nooit zonder camera. De natuur geeft zoveel moois: prachtige beelden, landschappen en bovenal, mooie plaatjes. Sinds 2007 ben ik een frequent bezoeker van Cuba. Dat begon toen ik medeorganisator was van salsa dansreizen naar Cuba, maar sinds 2018 organiseer ik jaarlijks ook een fotografiereis naar de parel van de Cariben.

Sinds november 2020 verzorg ik de "socials" van De Oude Keuken. U komt mijn foto's dus regelmatig tegen op Facebook (www.facebook.com/Deoudekeukenbakkum) en Instagram (www.instagram.com/de_oude_keuken).

Deze maand exposeer ik een klein overzicht van mijn natuur- en Cubafoto's in het restaurant van De Oude Keuken. Het viel mij niet mee om een keuze te maken! Hoe breng je de natuur en een land als Cuba samen in één expositie? Daarvoor heb ik het bruggetje **De natuur, de dieren, de mens en de stad** gevonden. Hiermee heb ik een expositie samen kunnen stellen waarin het voornamelijk om indrukken en kleur gaat. Het is een aaneenschakeling geworden van mijn passies en de altijd veranderende en soms verrassende situaties die die met zich meebrengen.

Ik hoop dat u net zoveel plezier zult beleven aan het bekijken van mijn foto's als ik heb gedaan toen ik ze maakte!

Meer informatie over fotograaf Minou www.fotograafminou.nl



FOTOGRAAF MINOU EXPOSTIE DE OUDE KEUKEN BAKKUM

In de lens gevangen: De natuur, dieren, mens en stad

Van 3 januari tot en met 7 februari 2022

Al jaren fotografeer ik met veel plezier de natuur en Cuba.

Hoe breng je de natuur en een land als Cuba samen in één expositie? Ik heb mijn best gedaan om via het bruggetje natuur, dier, mens en stad een expositie samen te stellen waarbij het voornamelijk om indrukken en kleur gaat. Een aaneenschakeling van een groot deel van mijn passies en de altijd veranderende en soms verrassende situaties die dat met zich meebrengt.

Ik hoop dat u veel plezier zult beleven aan het bekijken van mijn foto's!

Imposant hert 120 x 80



Hert met gewei groot in het groen al kijkend in de camera.

Foto op acrylglas met ophangsysteem
Formaat:
120 x 80 cm

Prijs € 250

Waar kijk je naar? 120 x 80



Hert met geweigroot in het groen al kijkend omhoog.

Foto op acrylglas met ophangsysteem
Formaat:
120 x 80 cm

Prijs € 250

Duinschaap 75 x 50



Schaap staand met een mooie vacht gemaakt in de duinen Castricum.

Foto op aluminium met ophangsysteem
Formaat:
75 x 50 cm

Prijs € 175

Highlander 75 x 50



Rustende Hooglander in de duinen van Castricum.

Foto op acrylglas met ophangsysteem
Formaat:
75 x 50 cm

Prijs € 165

Sweety 75 x 50



Straat (huis) kat op een muur in de stad Sevilla (Spanje)

Foto op acrylglas met ophangsysteem
Formaat:
75 x 50 cm

Prijs € 165

Zwerfkat Havana 75 x 50



Straatkat op de straat in Havana, Cuba.

Foto op acrylglas met ophangsysteem
Formaat:
75 x 50 cm

Prijs € 165

El gato 120 x 80



Straatkat op straat in Havana, Cuba.

Foto op acrylglas met ophangsysteem
Formaat:
120 x 80 cm

Prijs € 225

Havanero 120 x 80



Straathond op straat in Havana

Foto op acrylglas met ophangsysteem
Formaat:
120 x 80 cm

Prijs € 225

Vasos (flessen te koop) 75 x 50



Een glasverkoper die al "Vasos" roepend door de straten van Oud-Havana loopt.

Foto op acrylglas met ophangsysteem
Formaat:
75 x 50 cm

Prijs € 165

Yemaya 75 x 50



Yemaya is de godin van o.a. de zee en het moederschap. Zij is een van de vele goden binnen het Cubaanse geloof "Santeria"

Foto op acrylglas met ophangstelsel
Formaat:
75 x 50 cm

Prijs € 165

Straatleven auto 120 x 80



De uitgesproken manier op Cuba om een auto te repareren, op straat!

Foto op acrylglas met ophangstelsel
Formaat:
120 x 80 cm

Prijs € 225

Straatleven 120 x 80



Kleurrijk Havana Vieja (Oud Havana), Cuba incl. een beroemde old-timer

Foto op acrylglas met ophangstelsel
Formaat:
120 x 80 cm

Prijs € 225

Visser op Malecon 75 x 50



De 8 km boulevard in Havana is bij uitstek de plek om samen te komen, te praten en natuurlijk te vissen.

Foto op acrylglas met ophangstelsel
Formaat:
75 x 50 cm

Prijs € 165

Kletspraat 80 x 40



Twee mannen tijdens een kleine ontmoeting in Santiago de Cuba.

Foto op acrylglas met ophangstelsel
Formaat:
80 x 40 cm

Prijs € 165

Musici onderweg 75 x 50



Musici in Oud Havana op weg naar een optreden in bar of restaurant.

Foto op acrylglas met ophangstelsel
Formaat:
75 x 50 cm

Prijs € 165

